

Et Dukkehjem

Audition-Script

Kvinde: Scenealder: 23-30

Dette er første scene af Et Dukkehjem. Nora er naiv og en hengiven hustru. Torvald er netop tiltrådt bankdirektør i Aktiebanken. Torvald er vant til at få sin vilje. Nora har sine hemmeligheder. Brug de mange kasser med fine ting, som Nora har købt.

NORA

(Bærer alle kasser med begge hænder. Bag kasserne til off:)

Gem juletræet godt, Helene. Børnene må endelig ikke se det før i aften, når det er pyntet.

(Pause. Forpustet.)

Det blev 50 øre. Giv budet en krone og lad ham beholde resten.

(Placerer sig besværligt (siddende) midt i rummet. Arrangerer kasserne foran sig. Tager sig god tid. Det er lækre ting, som hun har købt. Sætter sig som et barn. Afventer. Tager en pose med makroner. Smugspiser på sin egen måde. Går forsigtigt mod KS, lytter efter sin mand.)

Jo, han er hjemme. *(Nynner)*

HELMER: (off)

(Legende) Er det lærkefuglen, der kvidrer derude?

NORA

Ja. Ja, det er det.

HELMER: (off)

Er det egernet, der rumsterer?

NORA

Ja!

HELMER (off)

Hvornår er mit lille eger kommet hjem?

NORA

Lige nu.

HELMER (off)

Har den lille spillefugl nu været ude og bruge penge igen, hva?

NORA

Nej, nej. *(Pause)* Kom og se hvad jeg har købt, Torvald. *(Pause)* Torvald.

HELMER (off)

Ikke forstyrre, det ved du godt!

(Nora tager posen med makroner op af lommen, spiser, lægger resten ned i lommen. Lidt efter kommer Helmer ind med en stabel papirer i hånden. Sætter sig ved bordet. Bemærker kasserne.)

HELMER

Købt, siger du. Alt det der?

NORA

Det er jo første jul, vi ikke behøver spare.

HELMER

Men vi kan ikke tillade os at ødsle.

NORA

Åh, bare en lille bitte smule. Nu skal du jo til at tjene så mange penge.

HELMER

Ja, fra nytår. Men der går et helt kvartal, før de bliver udbetalt.

NORA

Pyt, pyt, pyt.

HELMER

Pyt, hvad?

NORA

Pyt, vi kan bare låne så længe.

HELMER

Nora! Du må ikke være så letsindig. Hvad hvis jeg lånte tusind kroner i juledagene, og du formøblede dem allesammen, og jeg så fik en tagsten i hovedet?

NORA

(Lægger en hånd på hans mund) Sådan må du ikke sige!

HELMER

Hvad nu hvis det skete?

NORA

Så kunne det også være det samme, hvad enten jeg havde gæld eller ej!

HELMER

Men hvad med dem vi skyldte pengene?

NORA

Skidt med dem. Det er jo bare fremmede.

HELMER

Nora! Du er og bliver kvinde. Men alvorlig talt:

Du ved, hvad jeg mener om den slags. Ingen gæld, aldrig låne! Et hjem, der bygger på lån og gæld, er usundt. Når vi har klaret os så længe, klarer vi os også den korte tid, der er tilbage.

NORA

(Begynder at stable sine kasser) Ja, ja, som du vil, Torvald. Du bestemmer.

HELMER

(Vender opmærksomheden fra papirerne til NORA) Så, så. Hænger lærkefuglen nu med næbbet igen? Sidder egernet dér og surmuler? *(tager pungen frem og vifter med den)* Gæt hvad jeg har her!

NORA

(vender sig hurtigt mod HELMER) Penge!

HELMER

(rækker hende sedler) Jeg ved da godt, at julen koster penge.

NORA

(tæller) Ti — tyve — tredive — fyrre. Tak, Torvald, nu kan jeg sagtens klare mig. Kom, skal du se, hvad jeg har købt. *(Viser begejstret de indpakkede kasser)* Billigt! Se her, nyt tøj til Børnene— og en sabel. Her er en hest og en trompet til Bob. Og dukke og dukkeseng til Emmy. Den er ikke særlig solid, men hun ødelægger / den jo alligevel.

HELMER

/Hvad med dig selv?

NORA

Jeg skal ikke have noget.

HELMER

Jo, sig noget du ønsker dig — som ikke er for dyrt.

NORA

Nej, nej. Jo, måske...

HELMER

Sig det nu.

NORA

(famler ved hans knapper uden at se på ham) Hvis du endelig vil, så kunne / du jo

HELMER

Bare sig det.

NORA

Du kunne give mig — pengene! Så skal jeg nok købe noget selv en af dagene. Jo, vil du ikke nok. Jeg kunne pakke pengene ind i guldpapir og hænge dem på juletræet. Ville det ikke være morsomt?

HELMER

(En gammel vittighed) Hvad er det man kalder de fugle, der ustandselig sætter penge overstyr?

NORA

Ja, ja, spillefugle. Giv mig dem nu, Torvald, så skal jeg nok finde ud af, hvad jeg har brug for. Er det måske ikke fornuftigt?

HELMER

(Opdager Noras hemmelighed) Se mig i øjnene. Slikmunden har været ude og gå grassat i dag?

NORA

Nej, hvorfor det. *(Tørre sig om munden)*

HELMER

(Holder hendes hage) En lille tur hos konditoren?

NORA

Nej.

HELMER

Egernet har heller ikke gnavet en makron eller to?

NORA

På æresord. Det kunne ikke falde mig ind at gøre noget, du ikke ville ha', Torvald.

HELMER

Nej, selvfølgelig ikke. Det har du jo lovet mig.

NORA

Har du husket at invitere Dr. Rank?

HELMER

(Virker glad og spændt) Behøves ikke. Det er jo en selvfølge, at han spiser hos os. Men jeg kan godt minde ham om det, når han kommer forbi her til formiddag. *(Gnider sig i hænderne, og er meget begejstret)* Og Nora, jeg har bestilt god vin, kan du tro. Hvis du vidste, hvor jeg glæder mig til i aften. *(Styrter ind på kontoret. off)*

NORA

(Til HELMER off) Det gør jeg også. Og børnene!